

Από τη δυναστεία του διαβόλου... στην προστασία του φύλακα Αγγέλου!

ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΝ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε, ἐλέησον.

Ὁν, Δέσποτα Κύριε, ο ποιήσας τον ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σην και ομοίωσιν, και δους αυτώ εξουσίαν ζωής αιωνίου· εἴτα εκπεσόντα δια της αμαρτίας μη παριδών· ἀλλ' οικονομήσας δια της ενανθρωπήσεως του Χριστου σου την σωτηρίαν του κόσμου· Αυτός και το πλάσμα σου τούτο, λυτρωσάμενος εκ της δουλείας του εχθρού, πρόσδεξαι εις την βασιλείαν σου την επουράνιον. Διάνοιξον αυτου (αυτής) τους οφθαλμούς της διανοίας, εις το αυγάσαι εν αυτώ (αυτή) τον φωτισμόν του Ευαγγελίου σου. Σύζευξον τη ζωή αυτου (αυτής) Ἄγγελον φωτεινόν, ρυόμενον αυτόν (αυτήν) από πάσης επιβουλής του αντικειμένου, από συναντήματος πονηρού, από δαιμονίου μεσημβρινού, από φαντασμάτων πονηρών.

Και εμφυσά αυτώ (αυτή) τρίτον ο Ιερεύς, και σφραγίζει το μέτωπον αυτου (αυτής) και το στόμα, και το στήθος, λέγων·

Ἐξέλασον απ' αυτου (αυτής) παν πονηρόν και ακάθαρτον πνεῦμα, κεκρυμμένον και εμφωλεύον αυτου (αυτής) τη καρδία (και λέγει τούτο εκ γ'). Πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα πονηρίας, πνεῦμα ειδωλολατρίας και πάσης πλεονεξίας· πνεῦμα ψεύδους και πάσης ακαθαρσίας, της ενεργουμένης κατά την διδασκαλίαν του Διαβόλου. Και ποιήσον αυτόν (αυτήν) πρόβατον λογικόν της αγίας ποιμένης του Χριστου σου, μέλος τίμιον της Εκκλησίας σου, σκευος ηγιασμένον, υἰόν (θυγατέρα) φωτός και κληρονόμον της βασιλείας σου· ἵνα, κατά τας εντολάς σου πολιτευσάμενος (πολιτευσάμενη), και φυλάξας (φυλάξασα) την σφραγίδα ἄθραυστον, και διατηρήσας (διατηρήσασα) τον χιτώνα αμόλυντον, τύχη της μακαριότητος των Αγίων εν τη βασιλεία σου.

Χάριτι, και οικτιρμοίς, και φιλανθρωπία του μονογενοῦς σου Υιου, μεθ' ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ἀμήν.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον.

Ὁ Ὄν, Δέσποτα Παντοκράτορ, Σύ πού δημιούργησες τόν ἄνθρωπο κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωσή Σου, καί τοῦ ἔδωσες τήν δυ-νατότητα νά ἀποκτήσει αἰώνια ζωή· και ὅταν αὐτός ἐξέπεσε, Σύ, δέν τόν περιφρόνησες, οὔτε τόν παρέβλεψες ἀλλά μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ Σου οἰκονόμησες καί μεθόδευσες τήν σωτηρία τοῦ κόσμου,

Σύ, Κύριε, λύτρωσε καί τό πλάσμα Σου αὐ-τό ἀπό τήν δουλεία στόν ἐχθρό· και δέξου το στήν Βασιλεία σου τήν ἐπουράνια. Ἄνοιξε τά μάτια τῆς διανοίας του, γιά νά μπορέσει νά δεχ-θῆ τό φωτισμό τοῦ Ευαγγελίου Σου. Δῶσε του, σύντροφο σέ ὅλη του τήν ζωή, ἄγγελο φωτεινό· νά τόν σώζει ἀπό κάθε παγίδα και ἐπιβουλή τοῦ ἐχθροῦ, ἀπό κάθε κακό συναπάντημα, ἀπό κάθε "δαιμόνιο μεσημβρινό," ἀπό κάθε φάντασμα πονηρό.

Ἐκδίωξε ἀπό αὐτόν κάθε πονηρό και ἀκάθαρτο πνεῦμα, πού τυχόν φωλιάζει στήν καρδιά του· (τρεις φορές), πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα πονηρίας, πνεῦ-μα ειδωλολατρίας, πνεῦμα πλεονεξίας· πνεῦ-μα, πού σπρώχνει τόν ἄνθρωπο στό ψέμα και σέ κάθε ἁμαρτία, πού γίνεται καθ' ὑπαγόρευση τοῦ διαβόλου. Κάνε τον, πρόβατο λογικό τῆς αγίας ποιμένης τοῦ Χριστοῦ Σου· μέλος τίμιο τῆς Ἐκκλησίας Σου· σκευος ἅγιο· υἰό φωτός· κληρονόμο τῆς Βασιλείας Σου. Κάνε, νά ζήσει σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Σου· νά φυλάξει τήν σφραγίδα Σου ἄθραυστη· νά διατηρήσει τόν χιτώνα Σου ἀμόλυντο· και νά γίνει και αὐτός μέτοχος τῆς μακαριότητος πού θά ἔχουν οἱ ἅγιοι στήν Βασιλεία Σου, μέ τήν χάρη και τήν φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, μαζί μέ τόν Ὅποιο και μέ τό πανάγιο και ἀγαθό και ζωοποιό Σου Πνεῦμα, εἶσαι δοξασμένος· και τώρα και πάντοτε και στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πώς αποτυπώνει μια σατιρική πένα
την πραγματικότητα της αντίθετης
δράσης του Διαβόλου!!!

Μια μεγάλη αλήθεια, με αναπάντεχο
τρόπο διατυπωμένη!



Όσα φέρνει ο Υπολογιστής!

ΜΕΤΑ η Ζωή του Άρκα

