

Ένας άνθρωπος έρχεται στον κόσμο!

«Εκτηδάμην άνθρωπον διά του Θεού»

Η γέννηση ενός ανθρώπου είναι ένα πανηγύρι αναστάσιμης χαράς! Η εικόνα ενός παιδιού είναι μια εικόνα της αναστάσεως μέσα στην τραγωδία του θανάτου που ζει ο άνθρωπος! Ένας ακόμη άνθρωπος γεννήθηκε και αντίκρισε τον κόσμο του Θεού! Μια ακόμη εικόνα του Θεού πάνω στη γη!

Ο Χριστός είπε ότι όταν γεννηθεί ένα παιδί, η μητέρα ξεχνάει τους πόνους της «διά την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον». Τα λόγια Του δείχνουν ότι για τον ίδιο τον Θεό η γέννηση του κάθε παιδιού είναι ένα γεγονός: κάθε πρόσωπο είναι στα μάτια τού Θεού μοναδικό, είναι ένας άλλος, ένα εσύ!

Η ανθρώπινη ύπαρξη, το πρόσωπο, η ζωή έχει αρχίσει, βέβαια, εννιά μήνες πριν, ήδη από τη σύλληψη και το σχηματισμό του εμβρύου στην κοιλιά της μητέρας του!

Με τη γέννησή μας κληρονομούμε όλοι το αμάρτημα των Πρωτοπλάστων και δεν απαλλασσόμαστε απ' αυτό παρά μόνο με το Άγιο Βάπτισμα!



ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εἶτα λέγει: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον.

Δέσποτα, Κύριε, Παντοκράτορ, ὁ ἰώμενος πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, αὐτὸς καὶ τὴν παροῦσαν τὴν σήμερον τέξασαν δούλην σου (τήνδε) ἴασαι καὶ ἀνάστησον αὐτὴν ἀπὸ τῆς κλίνης ἧς ἐπίκειται· ὅτι κατὰ τὸν τοῦ προφήτου Δαυὶδ λόγον, ἐν ἀνομίαις συνελήφθημεν καὶ διὰ ῥύπου πάντες ἐσμὲν ἐνώπιόν σου¹. Φύλαξον ταύτην καὶ τὸ παρὸν νήπιον, ὃ ἔτεκεσκέπασον αὐτὴν ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου², ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι τῆς ἐσχάτης αὐτῆς τελειώσεως· πρεσβείαις τῆς παναχράντου Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων· ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, Σὺ πού ἤλθες στὸν κόσμο καὶ ἔγινες ἄνθρωπος γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἔλα καὶ σ' αὐτὸ τό σπίτι καὶ σ' αὐτούς πού κατοικοῦν σ' αὐτό, καὶ εὐλόγησέ τους μαζί μέ τό νεογέννητο βρέφος τους. Δώρησε σ' αὐτούς τὴν εὐλογία καὶ τὸν ἀγιασμό Σου μέ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. Ζωογόνησε τό νήπιο καὶ τὴν μητέρα του. Εὐδόκησε νά διαφυλαχθεῖ ἀνώτερο τῆς κακίας τοῦ διαβόλου. Ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε βασκανία, φθόνου, ζῆλο ἢ ἐπιβουλή. Ἀξίωσε το νά λάβει τό ἅγιο Βάπτισμα, καὶ τὴν "σφραγίδα" τῆς χάρι-τος τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἁγίου Χρίσματος, καὶ νά μετᾶσχει στό Ἅγιο Σῶμα καὶ τό Τίμιο Αἷμα Σου, στήν ἁγία Εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας Σου. Τὴν δούλη Σου (...) προστάτευσέ την καὶ ἀπάλλαξέ την ἀπὸ κάθε πόνο καὶ ἀνάγκη, καὶ περιθάλψέ την μέ ἀγγέλους σου φαιδρούς καὶ φωτεινούς. Σὺ εἶσαι Κύριε ἡ ἀσφάλεια καὶ ὁ ἀγιασμός μας καὶ σέ σένα ἀναπέμπουμε δόξα μαζί μέ τὸν Πατέρα καὶ τό Ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.



Όσα φέρνει ο Υπολογιστής!



Γέροντος Παϊσίου

Το μικρό παιδί



Όταν το παιδί από μικρό γεμίσει με Χριστό πηγαίνει στην εκκλησία με τους γονείς, κοινωνεί, ψάλλει, προσεύχεται, αργότερα όταν μεγαλώσει και φύγει μακριά από τους γονείς και βρεθεί ακόμη και σε άσχημο περιβάλλον δεν έχει ανάγκη. Είναι σαν το ξύλο που όταν έχει ποτιστεί καλά με λινέλαιο μετα δεν έχει ανάγκη από την βροχή, επειδή είναι ποτισμένο με το λαδί, δεν δέχεται τα νερά, τα πετάει έξω.



Τυφλός ζωγράφος "βλέπει" με τα δάχτυλα!

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ιστορίες για τυφλούς ανθρώπους που βλέπουν με τα μάτια της ψυχής! Ο τούρκος ζωγράφος Εσρέφ Αρμαγάν όμως, αποτελεί μία πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Αν και γεννήθηκε τυφλός αυτό δεν τον εμπόδισε να "βλέπει" τον κόσμο και μετά να τον ζωγραφίζει με ρεαλιστικότητα και λεπτομέρεια που συγκλονίζει. Στην εικόνα δεξιά μπορείτε να δείτε το πορτραίτο του Bill Clinton, το οποίο δημιούργησε ο τυφλός καλλιτέχνης!

Η "ανεξήγητη" ικανότητά του, οδήγησε πριν από λίγα χρόνια μία ομάδα επιστημόνων του Harvard, να τον προσκαλέσουν και να τον υποβάλλουν σε ειδικούς απεικονιστικούς ελέγχους με στόχο να ανακαλύψουν πώς μπορεί να "βλέπει" χωρίς όραση!



Η πρότασή μας: www.synodoiporia.blogspot.com