

Το μυστήριο της Δημιουργίας

και της Ανάπλασης του κόσμου

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

«ΤΡΙΑΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΕ...»

Τριάδα υπερούσιε, υπεράγαθε, υπέρθεε, παντοδύναμη, εσύ που επισκοπείς (βλέπεις) τα πάντα, αόρατη, ακατάληπτη. Εσύ που δημιούργησες τις νοερές ουσίες και τις λογικές φύσεις. Εσύ που είσαι η έμφυτη (εκ φύσεως) αγαθότητα· το απρόσιτο Φως, που φωτίζεις κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, λάμψε και σ' εμένα τον ανάξιο δούλο σου. Φώτισέ μου τα μάτια της διάνοιάς μου, ώστε να τολμήσω να ανυμνήσω την άμετρη ευεργεσία και δύναμή σου. Ας γίνει ευπρόσδεκτη (σ' Εσένα) η δέηση που προέρχεται από εμένα για τον παρευρισκόμενο λαό και οι αμαρτίες μου να μην εμποδίσουν το Άγιο Σου Πνεύμα να παρευρεθεί εδώ, αλλά συγχώρεσέ με -χωρίς να κατακρίνομαι- να φωνάζω δυνατά και να λέω και τώρα, Υπεράγαθε: Σε δοξάζουμε, φιλόανθρωπε Δέσποτα, Παντοκράτορα, προαιώνιε Βασιλιά. **Δοξάζουμε Εσένα, τον Κτίστη και Δημιουργό των πάντων.** Δοξάζουμε Εσένα, μονογενή Υιό του Θεού, που δεν έχεις σαρκικό πατέρα από την πλευρά της Μητέρας (όσον αφορά την ανθρώπινη φύση Σου) και δεν έχεις μητέρα από την



πλευρά του Θεού-Πατέρα (όσον αφορά την θεία φύση Σου). Στην Εορτή που προηγήθηκε (δηλ. τα Χριστούγεννα) σε είδαμε ως νήπιο, και στην παρούσα Σε βλέπουμε τέλειο, τον τέλειο Θεό που μας φανερώθηκε και προέρχεται από τέλειο Θεό. Διότι σήμερα είναι για μας ο καιρός της Εορτής και ο χορός των Αγίων συναθροίζεται μαζί μας και οι Άγγελοι γιορτάζουν μαζί με τους ανθρώπους. Σήμερα η Χάρη του Αγίου Πνεύματος, με μορφή περιστεριού, κατέρχεται στα νερά. Σήμερα ανέτειλε ο άδυτος Ήλιος και ο κόσμος φωτίζεται όλος με το φως του Κυρίου. Σήμερα η Σελήνη με τις λαμπερές της ακτίνες λαμπρύνεται μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τα φωτόμορφα αστέρια με την λάμψη τους καλλωπίζουν την οικουμένη. Σήμερα τα σύννεφα δροσίζουν την ανθρωπότητα απ' τον ουρανό με καταιγίδα δικαιοσύνης. Σήμερα ο Άκτιστος Θεός χειροθετείται με τη θέλησή Του απ' το δικό Του πλάσμα. **Σήμερα ο Προφήτης και Πρόδρομος προσέρχεται στο Δεσπότη, αλλά με τρόμο στέκεται κοντά Του, βλέποντας την συγκατάβαση του Θεού για μας.** Σήμερα τα νερά του Ιορδάνη μεταβάλλονται σε θεραπευτικά με την παρουσία του Κυρίου. **Σήμερα όλη η κτίση αρδεύεται με μυστικά ρεύματα.** Σήμερα τα πταίσματα των ανθρώπων απαλείφονται στα νερά του Ιορδάνη. Σήμερα ο Παράδεισος έχει ανοιχθεί για τους ανθρώπους και ο Ήλιος της Δικαιοσύνης μας καταφωτίζει. Σήμερα το νερό που ήταν πικρό στον καιρό του Μωϋσή μετατρέπεται σε γλυκό με την παρουσία του Κυρίου. Σήμερα απαλλαχθήκαμε απ' τον παλαιό θρήνο (των Ιουδαίων) και διασωθήκαμε ως νέος Ισραήλ. Σήμερα λυτρωθήκαμε απ' το σκοτάδι και φωτιζόμαστε με το φως της θεογνωσίας. Σήμερα η ομίχλη του κόσμου καθαρίζεται με τη φανέρωση του Θεού μας. Σήμερα ακτινοβολεί σαν λαμπάδα όλη η κτίση από ψηλά. Σήμερα η πλάνη έχει καταργηθεί και ο ερχομός του Δεσπότη μας κατασκευάζει οδό σωτηρίας. Σήμερα τα επουράνια γιορτάζουν μαζί με τα επίγεια και τα επίγεια συνομιλούν με τα επουράνια. Σήμερα η ιερά και μεγαλόφωνη πανήγυρη των Ορθοδόξων αγάλλεται (χαίρεται). Σήμερα ο Δεσπότης σπεύδει προς το Βάπτισμα, για να ανεβάσει σε ύψος (ουράνιο) το ανθρώπινο γένος. Σήμερα ο ακλόνητος Θεός υποκλίνεται στο δούλο του, για να μας ελευθερώσει από τη δουλεία. Σήμερα αγοράσαμε τη Βασιλεία των ουρανών, διότι η Βασιλεία του Κυρίου δεν έχει τέλος. **Σήμερα η γη και η θάλασσα μοιράστηκαν την χαρά του κόσμου και ο κόσμος έχει γεμίσει ευφροσύνη.** Σε είδαν τα ύδατα, Θεέ, σε είδαν τα ύδατα και φοβήθηκαν. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω (ανέστρεψε το ρεύμα του), βλέποντας τη φωτιά της Θεότητας να κατέρχεται σωματικά και να μπαίνει μέσα σ' αυτόν. **Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω, βλέποντας τον Αόρατο να έχει γίνει ορατός και τα όρη σκίρτησαν, βλέποντας τον Θεό να έχει περιβληθεί σάρκα και τα σύννεφα φώναξαν, θαυμάζοντας αυτόν που παρουσιάσθηκε, το φως που προέρχεται από το φως, τον αληθινό Θεό που προέρχεται από τον αληθινό Θεό, βλέποντας σήμερα δεσποτικό πανηγύρι στον Ιορδάνη και αυτόν να έχει βυθίσει στον Ιορδάνη τον θάνατο που προέκυψε από την παρακοή, το κεντρί της πλάνης και τον σύνδεσμο του Άδη, και να έχει δωρίσει στον κόσμο την σωτηρία...**



Όσα φέρνει ο Υπολογιστής!



Από το θεατρικό «Το Δωδεκαήμερο στο χωριό και τη Χώρα»

ΣΚΗΝΗ Γ΄: Τα πορτογάλια

Οι γειτόνισσες συνεχίζουν.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ Α΄: Δεν σας φαίνεται, μαρές κοπέλες, πως τούτες τσι μέρες τριομφάρ΄ το πορτογάλι;

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ Γ΄: Ναίσκε, μαρή θυατέρα, και να στο ξηγήσω δελόγκου. Λ΄πόν, βλέπ΄ς, εξόν που ΄ναι η εποχή τσου, το καλούνε κι οι μέρες. ΄Θθε και να τ΄ράξεις απ΄ του Χριστού ίσαμε του Φωτώνε, πορτογάλια βλέπ΄ς: Αυτά π΄ βαστάγανε τα παιδάκια για τα «χρόνια πολλά», τ΄ άλλα που ΄ναι απόλ΄πα απ΄ την τάβλα τ΄ Σταυρού και στο δείπνο τ΄ς παραμονής τ΄ Αη-Βασιλιού, άσε ούλα κειά τα μάτσα π΄ βαστάμε τ΄ Φωτώνε και τα β΄τάμε σ΄ θάλασσα τ΄ν ώρα π΄ πέφτει ο Σταυρός κι αγιάζ΄νε τα νερά...

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ Β΄: Γιατί τα β΄τάμε, αλήθεια;

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ Γ΄: Για ν΄ αγιάζ΄νε, μαρή! Απ΄ αυτά να σ΄ δώκω να καταλ΄β΄ς βάν΄με στα κονίσματα κι άμα κάν΄ φουρτούνες πετάμε από δαύτα στο πέλαο για να κατακαθήν΄νε.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ Α΄: Καλά που μ΄ το θ΄μήσατε και πρέπει να φκιάσω τ΄ ν΄κοκύρη μου και ντ΄ παιδιώνε μ΄ τα μάτσα π΄ θα β΄τήξουνε αύριο στην παραλία.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ Γ΄: Εγώ είχα φτιασμένο ένα μάτσο χαρνέμ΄το απ΄ το περ΄βόλι του σιορ Γιώργη τ΄ Μαχαιρά σ΄ Μεγάλ΄ Βρύση, αλλά κάτ΄ παγανό από κεια π΄ γυρνάνε ως τα σήμερα, όσο να περβατήσει κι ο Σταυρός στο κονάκι μας, μ΄ τα ΄κρυψε τ΄ς καψερής και τα χαλεύω απ΄ τ΄ν ώρα που γύρισα απ΄ τη Μητρόπολ΄, που πήα να πάρω απ΄ τον αγιασμό τ΄ς παραμονής για το περ΄βόλι μας.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ Α΄: ΄γνοια σ΄, μαρή τσάτσα, κι όπου και να ΄ναι θα φανεί ο παπα - Ρόλος με τον ανιψό του και το Σταυρό και τότε... τα παγανά «μην τον είδατε»!

Ακούγεται από μακριά ο παπάς να ψέλνει το «Εν Ιορδάνη».

Θεοφάνεια στην παγωμένη Ρωσία!



Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥ



ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΑΣ. ΑΥΤΟ ΗΡΘΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΩ