

# «Τορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»

## ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

### Εξωτερική ορθόδοξη ιεραποστολή



Η γνωστή, μεγάλη και δύσκολη οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε σοβαρή, δυσμενή επίπτωση και στην ορθόδοξη εξωτερική ιεραποστολή. Στην Ινδία ακόμη και σήμερα δίνεται πρωινό και μεσημεριανό συσσίτιο σε φτωχά παιδιά και άστεγους ανάπηρους. Λειτουργούν δωρεάν πέντε ιατρεία και πέντε σχολεία σε απομακρυσμένα χωριά. Στο ορφανοτροφείο θηλέων πολλά κορίτσια σώθηκαν από τη βία και την πορνεία. Στο ορφανοτροφείο αρρένων βρήκαν θαλπωρή πολλά αγόρια και γλίτωσαν από τους κινδύνους της νύχτας και των δρόμων. Με τη συνδρομή των καλών φίλων της ιεραποστολής μαθαίνουν γράμματα πολλά παιδιά, όπως αναφέρει η μοναχή Νεκταρία.

Στα νησιά Φίτζι, της μητρόπολης Νέας Ζηλανδίας, στον Ειρηνικό ωκεανό, η ορθοδοξία πνέει ευώδη άνεμο. Κτίσθηκε το πρώτο μοναστήρι, που αποτελεί κέντρο της εκεί πνευματικής ζωής και θερμοκήπιο αρετής. Κτίζονται οι πρώτες εκκλησίες. Όπως λέει ο εκεί μητροπολίτης Αμφιλόχιος,

το μοναστήρι «θα είναι ένα κανδήλι πάντα αναμμένο στη μέση του ωκεανού. Ένα αιώνιο σύμβολο θείας λατρείας και προσευχής στα νησιά του Ειρηνικού, που άρχισαν να μαθαίνουν στον ρυθμό της ορθοδοξίας».

Ο π. Ερμόλαος από το Μαλάουι, της μητρόπολης Ζάμπιας, σε επιστολή του αναφέρει πως σιτίζονται τριακόσια παιδάκια των νηπιαγωγείων του ιεραποστολικού κλιμακίου. Οι εκεί ιεραπόστολοι επισκέπτονται τους φυλακισμένους, ανεγείρουν ναούς, σπουδάζουν υποψήφιους κληρικούς για τη συνέχιση του έργου. «Εργαζόμαστε για τον ευαγγελισμό των αφρικανών αδελφών μας, τόσο από αγάπη για τον Θεό όσο και από αγάπη για τον πολύπαθο συνάνθρωπό μας». Ευχαριστούν θερμά οι μαύροι αδελφοί μας, γιατί με προσφορές από την Ελλάδα ανοίχθηκαν 14 απαραίτητα πηγάδια.

Στην Τανζανία, της μητρόπολης Ειρηνουπόλεως, κτίσθηκαν τριάντα ωραίες εκκλησίες, που γίνονται και τόποι ιατρείων και συσσιτίων. Η έλλειψη φαρμάκων, εμβολίων και καθαρού νερού μαστίζει τον φτωχό λαό. Δημιουργήθηκαν κι εδώ πηγάδια και κλινικές, καθώς και άλλα έργα φιλανθρωπίας. Οι ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες. Οι ιεραπόστολοι εργάζονται συνεχώς για ό,τι καλύτερο, είναι αξιέπαινοι και αξιοθαύμαστοι. Οι εργάτες είναι λίγοι και έχουν ανάγκη και άλλων. Ο μητροπολίτης Άκκρας Γεώργιος, στην Γκάνα, ευχαριστεί ανώνυμο δωρητή από την Ελλάδα για την ανέγερση νέου σχολείου, απαραίτητου για τα παιδιά.

Η νέα μητρόπολη Μουάνζας ευχαριστεί τους Έλληνες για τη συνδρομή τους στο ιατρικό κέντρο, σε δύο γυμνάσια και σε τριάντα ενορίες. Ιερέας από το Μπόμπο της Ουγκάντας πληροφορεί ότι συνεχίζονται τα συσσίτια στο ορφανοτροφείο, πραγματοποιούνται πολλές βαπτίσεις, εγκαίνια ναών, δημιουργούνται σχολεία και κέντρα υγείας τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο αγιορείτης μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρος πληροφορεί πως μέσα στη ζούγκλα του Κονγκό κτίζονται ορθόδοξοι ναοί και σχολεία. Οι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους στα καλά αυτά σχολεία. Ο δραστήριος μητροπολίτης Μαδαγασκάρης, Αγιορείτης κι αυτός, έχει αναγκαστεί να περιορίσει τις ιεραποστολικές δραστηριότητες λόγω μείωσης των προσφορών και δωρεών. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από τη λειψυδρία, κι έτσι κατασκευάζονται δεξαμενές. Σε μία λασποκαλύβα έγιναν πρόσφατα ομαδικές βαπτίσεις και γάμοι. Ο μητροπολίτης Μπουρούντι και Ρουάντας, Σάββας, ανεγείρει κι αυτός ναούς, σχολεία και ιατρεία, φροντίζει τους μισθούς των ιερέων και υποτροφίες σπουδαστών. Ο αγιορείτης ιερομόναχος Θεολόγος εργάζεται επί έτη αθόρυβα και αποδοτικά στην Αλβανία και στην Αφρική. Λειτουργεί ραδιόφωνο, σχολείο και ορφανοτροφείο. Βαπτίζει, μετά από κατήχηση, Πυγμαίους στον ποταμό Κόνγκο.

Ένα μεγάλο και πλούσιο έργο που αξίζει και πρέπει να συνεχιστεί.



Όσα φέρνει ο Υπολογιστής!



Διαλέγεις φίλους σου, άλλοι φίλοι σου χαρακτήρα τους και τις καλές σου ανάλογα με το χρώμα τους. Είναι σφάλμα να διαλέγεις τις καλές σου ανάλογα με τον χαρακτήρα τους όπως επίσης αδανόμοτο είναι να διαλέγεις τους φίλους σου ανάλογα με το χρώμα τους.

Γράφτηκε από ένα παιδί της Αφρικής  
και βραβεύτηκε σαν το καλύτερο ποίημα!

ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΗΜΟΥΝ ΜΑΥΡΟΣ  
ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΜΑΥΡΟΣ  
ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΑΥΡΟΣ  
ΟΤΑΝ ΚΡΥΩΝΩ ΜΑΥΡΟΣ  
ΟΤΑΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΑΥΡΟΣ  
ΟΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΩ ΜΑΥΡΟΣ  
ΚΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ ΠΤΑΛΙ ΜΑΥΡΟΣ!

ΚΙ ΕΣΥ ΛΕΥΚΕ ΦΙΛΕ...  
ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΕΙΣΑΙ ΡΟΖ  
ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ  
ΟΤΑΝ ΣΕ ΒΛΕΠΤΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
ΟΤΑΝ ΚΡΥΩΝΕΙΣ ΜΠΛΕ  
ΟΤΑΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ  
ΟΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ  
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΓΚΡΙΖΟΣ  
ΚΑΙ ΛΕΣ ΕΜΕΝΑ ΕΓΧΡΩΜΟ;

Πηγή: <http://ierosnaosagandreou.blogspot.com/>  
<http://www.paterikos.blogspot.gr/>

Ματίνα Κουβούση

### Γνωριμία με το Ιεραποστολικό κλιμάκιο της Μαδαγασκάρης

Πολλές φορές, όταν φίλοι της Ιεραποστολής μας ρωτάνε: Έχουμε μια απορία για την Ιεραποστολή. Τι κάνετε εκεί; Πως τα περνάτε; Πως συνεχίζετε την ημέρα σας; Πάμε λοιπόν σ' ένα οδοιπορικό στο Ιεραποστολικό κλιμάκιο της Μαδαγασκάρης, για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα από κοντά την Ιεραποστολή στη μακρινή αυτή χώρα.

**ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ:** Αποφασίζουμε να φύγουμε από την Αθήνα, αφήνουμε πίσω υποχρεώσεις, φίλους, ξεβολευόμαστε μπορώ να πω, ν' αφιερώσουμε λίγο χρόνο γι' αυτούς τους αδελφούς μας στην μακρινή Μαδαγασκάρη.

Η ημέρα είναι Δευτέρα. Το Επισκοπείο είναι γεμάτο. Πριν χαράξει ακόμη, ακούμε παιδικές φωνές. Περιμένουν καρτερικά απ' έξω από τις πόρτες του Επισκοπείου. Είναι τα παιδιά που έχουν έλθει από πολύ μακριά, από χιλιόμετρα μακριά για να πάρουν το πρωινό γάλα, που τους προσφέρει η Ιεραποστολή καθημερινά. Όταν ανοίγουν οι πόρτες, μπαίνουν ήσυχα μέσα στη σειρά, κρατώντας 1 τενεκεδένια κούπα.

Τους σερβίρουμε ζεστό, αχνιστό γάλα και τους δίνουμε ένα πακετάκι μπισκότα. Κρατάνε τα μπισκότα και την κούπα τους πολύ προσεκτικά, για να μη χυθεί ούτε μια σταγόνα, γιατί ξέρουν πολύ καλά, ότι σήμερα αυτό θα είναι το μοναδικό γεύμα της ημέρας. Εγώ πηγαίνω και συζητώ με τα παιδάκια. Πιάνω συζήτηση με μερικά και πιάνει το μάτι μου ένα παιδάκι που έχει ένα μπουκάλι κρυμμένο μέσα στα κουρελιασμένα ρούχα του και το ρωτώ: «Τι το θέλεις το μπουκάλι;» Του το παίρνω. Αυτό με βλέπει με ένα πανικόβλητο βλέμμα, σαν να του έχω πάρει όλη την περιουσία του εκείνη τη στιγμή. Με κοιτάζει και μου λέει: «Δεσποινίς, μη μου παίρνετε το μπουκάλι, το χρειάζομαι!» «Γιατί το χρειάζεσαι;» του λέω.

«Είμαι ορφανός», λέει. Σ' αυτό το μπουκάλι, που βλέπετε, θ' αδειάσω την κούπα με το γάλα και θα το πάω σπίτι μου, θα το μοιραστώ με μια κουρασμένη γιαγιά που με περιμένει και τρία άλλα αδέρφια!» Εγώ νιώθω τύψεις για τον έλεγχο που έκανα. «Το μπισκότο δεν θα το φας;» «Το κάνω οικονομία, δεσποινίς! Θα περπατήσω πολλά χιλιόμετρα μέχρι να φθάσω στο σπίτι μου. Θα το φάω αργά - αργά στο δρόμο!»

Πρέπει να έχει κανείς μεγάλη λεπτότητα και διάκριση για να καταλάβει το σκεπτικό των φτωχών ανθρώπων στη Μαδαγασκάρη....

Το υπόλοιπο οδοιπορικό και πολλά ενδιαφέροντα κείμενα θα βρεις στο: <http://www.ierapostoli.gr>