

## Το μυστήριο της Ιερωσύνης



*Πώς επικαλείται ο Επίσκοπος το Άγιο Πνεύμα στη χειροτονία!*

*Ἡ Θεία Χάρις,*

*ἢ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα,  
προχειρίζεται (δεῖνα) τὸν εὐλαβέστατον ὑποδιάκονον εἰς Διάκονον.*

*Εὐξώμεθα οὖν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ἔλθῃ ἐπ' αὐτὸν ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος.*

**Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τους ιερείς:**

«Ας ακούσουν τούτο όσοι περιφρονούν τους ιερείς. Ας μάθουν να μην κατακρίνουν, ούτε ευθύνες να ζητούν απ' αυτούς, αλλά να υποτάσσονται καθώς αρμόζει. Συ μεν τη ζωή του ιερέως, και αν ένας είναι φαύλος και απρόσεκτος, δεν γνωρίζεις, αυτός όμως ο Δαβίδ γνώριζε με ακρίβεια όλα όσα έπραξε ο Σαούλ και εν τούτοις εσέβητο την από το Θεό δοσμένη εξουσία και δεν τον σκότωσε στη σπηλιά που είχε την ευκαιρία να το κάμει. Δεν επιτρέπεται ούτε δικαιολογείται να περιφρονείς τους προεστώτες και τους λόγους τους και το λέει ο Χριστός έτσι: «Στην καθέδρα του Μωυσή κάθισαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όλα όσα θα πουν σε σας να πράττετε. Σύμφωνα όμως με τα έργα τους να μην πράττετε» (Ματθ. 21, 2-3).

«Τι είναι ο ιερέας; Είναι άγγελος του Θεού. Μήπως είναι δικά του αυτά που λέει; Αν τον περιφρονείς, δεν περιφρονείς αυτόν, αλλά το Θεό που τον χειροτόνησε. Αλλά, λες, από πού φαίνεται ότι ο Θεός τον χειροτόνησε; Αλλά αν δεν έχεις αυτή την πεποίθηση, η ελπίδα σου είναι χωρίς περιεχόμενο. Γιατί αν δεν κάνει τίποτε ο Θεός δι' αυτού, ούτε βάπτισμα έχεις, ούτε μετέχεις στα μυστήρια, ούτε δέχεσαι ευλογίες: άρα δεν είσαι ούτε χριστιανός. Τότε, λοιπόν, λες, όλους τους χειροτονεύει ο Θεός και τους αναξίους; Ο Θεός δεν τους χειροτονεύει όλους, αλλά ενεργεί με όλους, ακόμα κι αν αυτοί είναι ανάξιοι, για να σωθεί ο λαός».

*(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ομιλία Β' εις Τιμόθεον )*

## Ο παπάς μας



«Αν είναι ενεργητικός, τον θεωρούμε υπερβολικά κουρδισμένο. Αν είναι ήρεμος, τον θεωρούμε τεμπέλη. Αν έχει γκρίζα μαλλιά, τον θεωρούμε γέρο. Αν είναι νέος, λέμε πως δεν έχει εμπειρία. Αν θέλει να κάνει αλλαγές, τον θεωρούμε επαναστάτη. Αν δεν θέλει, λέμε πως δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Αν κηρύττει κατά της αμαρτίας, τον θεωρούμε φανατικό. Αν δεν

## Όσα φέρνει ο Υπολογιστής!

το κάνει, λέμε πως είναι κοσμικός. Αν χρησιμοποιεί κινήσεις των χεριών όταν εκφράζεται, τον θεωρούμε ηθοποιό. Αν παραμένει ακίνητος, τον θεωρούμε ξύλινο. Αν υψώνει την φωνή του, λέμε πως φωνάζει πολύ. Αν δεν υψώνει την φωνή του, τον θεωρούμε μονότονο. Αν είναι στο σπίτι του, λέμε πως πρέπει να είναι έξω επισκεπτόμενος ενορίτες. Αν θεαθεί στο δρόμο, λέμε πως θα πρέπει να είναι κλεισμένος μέσα, ετοιμάζοντας το κήρυγμά του. Αν επισκέπτεται τους πτωχούς, θεωρούμε ότι σπαταλά χρήματα. Αν επισκέπτεται πλουσίους, λέμε πως κάνει χατίρια. Θεέ μου, δώσε στον παπά μας υπομονή!»

Αγίου Νικολάου (Βελιμίροβιτς), Αρχιεπισκόπου Αχρίδος, «Το χέρι του παπά»



Ο ιερέας σας μπορεί να είναι μόλις 25 χρονών. Μα η ιερωσύνη του είναι από καταβολής κόσμου. Όταν, λοιπόν, του ασπάξετε το χέρι, προσκυνάτε την ιερωσύνη του, που φθάνει διαδοχικά από τον Χριστό και τους Αποστόλους μέχρι τον ιερέα σας.

Όταν φιλάτε το χέρι του παπά σας, φιλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των οσίων και αγίων ιερέων και ιεραρχών, από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ασπάξετε και προσκυνάτε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Σάββα και όλους τους «επιγείους αγγέλους και ουρανίους ανθρώπους», που όταν ήταν στη γη κοσμούσαν την Εκκλησία και τώρα στολίζουν τον ουρανό. Να ασπάξετε λοιπόν το χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. Είναι ευλογημένο από τον Θεό. Με την χάρη της Ιερωσύνης. Να το φιλάτε το χέρι του ιερέα σας. Όσο νέος και αν είναι. Και να τον ακούτε.

