

## Διατροφή λαμπρότερη των «αβροδιαίτων»



### ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΚΟΛΥΒΟΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ὁ πάντα τελεσφορήσας τῷ λόγῳ σου, Κύριε, καὶ κελεύσας τῇ γῆ παντοδαπούς ἐκφύειν καρπούς εἰς ἀπόλαυσιν καὶ τροφήν ἡμετέραν· ὁ τοῖς σπέρμασι τοὺς τρεῖς Παῖδας καὶ Δανιήλ, τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἀβροδιαίτων λαμπρότερους ἀναδείξας· αὐτὸς, πανάγαθε Βασιλεῦ, καὶ τὰ σπέρματα ταῦτα σὺν τοῖς διαφόροις καρποῖς εὐλόγησον, καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνοντας ἀγίασον· ὅτι εἰς δόξαν σὴν, καὶ εἰς τιμὴν τοῦ Ἁγίου (τουῦδε) ταῦτα προετέθησαν παρὰ τῶν σῶν δούλων, καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν ἐν εὐσεβείᾳ τῇ πίστει τελειωθέντων. Παράσχου δὲ, Ἀγαθέ, τοῖς τε εὐτρεπίσασι ταῦτα καὶ τοῖς τὴν μνήμην ἐπιτελοῦσι, πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα καὶ τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν, πρεσβείαις τῆς παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ Ἁγίου (τουῦδε), οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἀγιάζων τὰ σύμπαντα, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ, σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, Εσύ που έφερεις σε πέρας τα πάντα μόνο με τον λόγο Σου και διέταξες τη γη να φυτρώσει κάθε λογής καρπούς, για τη δική μας απόλαυση και διατροφή. Εσύ που ανέδειξες τους τρεις Παίδες και τον Δανιήλ, που τρέφονταν με σπόρους, λαμπρότερους από τους Βαβυλώνιους που είχαν πλούσια διατροφή. Εσύ, πανάγαθε Βασιλιά, ευλόγησε και αυτούς τους σπόρους μαζί με τους διάφορους καρπούς και αγίασε όσους τους καταναλώνουν. Διότι αυτά έχουν προσφερθεί από τους δούλους Σου για τη δική Σου δόξα και προς τιμήν του Αγίου (τάδε) και σαν μνημόσυνο αυτών που τελειώθηκαν μέσα στην ευσεβή πίστη. Και να εκπληρώσεις, Αγαθέ, τόσο σε αυτούς που τα προετοίμασαν όσο και σ' αυτούς που τελούν την μνήμη (του Αγίου) όλα τα αιτήματά τους που εξυπηρετούν την σωτηρία τους και την απόλαυση των αιώνίων σου αγαθών, με τις πρεσβείες της πανάχραντης Δέσποινάς μας, της Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, του Αγίου (τάδε), του οποίου επιτελούμε (γιορτάζουμε) τη μνήμη και όλων των Αγίων Σου. Διότι Εσύ είσαι Αυτός που ευλογεί και αγιάζει τα σύμπαντα, Θεέ μας και σ' Εσένα αναπέμπομε τη δοξολογία, στον άναρχο Πατέρα, με το μονογενή Σου Υιό και το πανάγιο, αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Νηστίσιμες τροφές



Όσα φέρνει ο Υπολογιστής!

Η ΑΛΛΗ ΣΕΛΙΔΑ

Νηστεύεις;



ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ! ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ, ΝΑ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΟΣΤΑ ---

ΠΕΡ. «ΤΑ ΚΡΙΝΑ»