

Χαρίσματα: οι καρποί του Αγίου Πνεύματος!



ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἦ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστὶν
ἀγάπη,
χαρά,
εἰρήνη,
μακροθυμία,
χρηστότης,
ἀγαθωσύνη,
πίστις,
πραότης,
ἐγκράτεια·
κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.
οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν
σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ
στοιχῶμεν”.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

«Αντίθετα, ο καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι:
ἡ ἀγάπη,
ἡ χαρά,
ἡ εἰρήνη,
ἡ μακροθυμία,
ἡ καλοσύνη,
ἡ ἀγαθωσύνη,
ἡ πίστις,
ἡ πραότητα,
ἡ ἐγκράτεια.
Τίποτε ἀπ’ αὐτὰ δὲν καταδικάζει ὁ Νόμος.
Ἄλλωστε ὅσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ
ἔχουν σταυρώσει τὸν αμαρτωλὸ ἐαυτὸν
μαζὶ μετὰ τὰ πάθη καὶ τὶς
ἐπιθυμίες του.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ζοῦμε μετὰ τὴν δύναμιν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, πρέπει ν’
ἀκολουθοῦμε τὸ Πνεῦμα».

(Γαλ. 5, 22-26)



Όσα φέρνει ο Υπολογιστής!



Δυο Άγιοι μιλούν για τα χαρίσματα!

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος:

«Κανείς απ' όσους προόδευσαν στην αγνεία να μην το θεωρεί δικό του κατόρθωμα. Είναι αδύνατο να νικήσει κανείς τη φύση του και να χαλιναγωγήσει το σώμα του χωρίς τη θεϊκή βοήθεια... Όποιος αποφάσισε να πολεμήσει και να νικήσει τη σάρκα μόνο με τις δικές του δυνάμεις, άδικα κοπιάζει... άδικα αγρυπνεί, άδικα νηστεύει. Ανάθεσε στον Κύριο την ασθένεια της φύσεώς σου, αναγνωρίζοντας τη δική σου αδυναμία, και τότε θα λάβεις το χάρισμα της σωφροσύνης».

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στην «Εν Χριστώ ζωή»:

Οι αρετές είναι χαρίσματα που εμφυτεύει στην ψυχή το Άγιο Πνεύμα με το μυστήριο του Χρίσματος. Πολλοί, επειδή δέχτηκαν το μυστήριο αυτό σε μικρή ηλικία, δεν έχουν καμιά συναίσθηση των δώρων που τους χαρίστηκαν κατά την τέλεσή του. Αυτά όμως τα αγαθά σπέρματα, αν βρουν καλή γη, θα βλαστήσουν κάποτε και θα φέρουν καρπούς. Η ποικιλία τους και ο αριθμός τους εξαρτώνται από τον Σπορέα, ενώ η ωρίμανση και το μέγεθος από την εύφορη γη, την αγαθή δηλαδή προαίρεση του ανθρώπου.